

Källviks Brunn, utevärdinnans dagbok

Om detta dokument

Från sent 1940-tal till mitten av 1960-talet ägdes 'Gamla Källvik' av Stiftelsen Elof Ericssons semesterkoloni'. Syftet med stiftelsen var att bereda vila för fruarna till arbetarna på Åtvidabergs industrier. För att underlätta deras vistelse anställde Stiftelsen bl a en barnsköterska och en utevärdinna. Utevärdinnans uppgift var att sysselsätta gästerna. I det ingick bl a att ordna utflykter, organisera spel och lekar, allsång med mera. Min mor Eleonora Stenhammar förestod verksamheten under hela 'Åtvidabergstiden'. Hon gick bort 2012. I dödsboet hittade jag utevärdinnans dagbok för åren 1951-53. Jag tycker att den är ett intressant tidsdokument. Här finns den nu i renskrivet skick för den som vill att ta del av. Om någon vill använda texten vill jag bli kontaktad och ha möjlighet att godkänna det. Vissa redigeringar har jag gjort och men eftersträvat att låta hennes anteckningar tala för sig själva.

Källvik 2019-05-15

Bosse Stenhammar

Sommaren 1951

1 juli - söndag

Solen sken från en molnfri himmel. De första Åtvidabergsfruarna anlände igår och visades på morgonen omkring här. Förgäves hoppades man på några tacksamma och berömande ord om anläggningen.

Industritjänstemän från Åtvidaberg hade familjeutflykt hit. De gjorde en båtfärd till Kläppen och åt därefter middag på restaurangen. Alla verkade mycket nöjda med dagen.

Många mycket trevliga gäster har kommit till Strandvillan. Men hur ska man kunna sätta likhetstecken mellan dem och åtvidabergsfruarna?

2 juli

Regn. På eftermiddagen spelade vi kort i Ekbergsvillans dagrum. Barnen fick gång på gång hutas åt för sin vilda framfart.

På kvällen hade personalen en liten fest.

3 juli

Var tillsammans med herrskapet Stenhammar i Västervik. Besökte där sådana sevärdheter som kan vara värda att visa vid kommande utflykter.

På kvällen var dans i Paviljongen. Fåtaligt besökt. Några pojkar hade under eftermiddagen sparkat boll i nyss nämnda lokal och lyckats slå sönder en lampa. Hädanefter kommer där att vara låst på dagarna.

4 juli

Steg upp kl 6:00. Bredde smörgåsar och gjorde i ordning övrig matsäck. Reste med femton åtvidabergsfruar och barn till Västervik. Där besöktes bl. slottsruinen och museét. Allt gick bra. Färden var tydligen dåligt uppskattad, då inte en enda av damerna med ett minsta ord uttryckte sin tacksamhet.

Källviks Brunn, utevärdinnans dagbok

5 juli

Kallt och blåsigt. Gästerna klagade allmänt på vädret. Badtemperaturen var endast tio grader. Detta till trots ville åtvädabergsfruarna ha matsäckskorg och fara till Hallmare på cykel.

Vi arbetade med att ställa Tallslätt i ordning för väntade fruar med barn.

6 juli

Ingenjör Engren här. Fick en del goda råd och anvisningar. Bl-a- bestämdes att i Badhuset skulle inredas ett lekrum för barnen.

På kvällen anordnades en sjötur med motorbåt. Barnsköterskan föll omkull och skadade sitt ena knä, varför vi måste fara till läkare i Gamleby sent på kvällen. Man märker hur besvärligt det är att skaffa läkarhjälp här ute och hoppas att några allvarligare olyckor inte måtte inträffa.

Ett par "busfrön" hade på kvällen krupit in genom fönstren i personalbostäderna och hade där ställt till en massa ofog. Uppmanade föräldrarna att se till sina illa uppfostrade "ungar".

7 juli

Fyra åtvädabergsfruar med barn anlände. Dessutom kom flera av de härvarande fruarnas män för att hälsa på. Vädret fortfarande ogynnsamt, kallt och regnigt. Gästerna klagade allmänt.

På kvällen var dans i Paviljongen. De s.k. stamgästerna bildade ett gäng, som genast slog sig ner vid brasan så att ingen annan kom åt att njuta av den. Dessutom dansade de naturligtvis bara med varann och låtsades inte se "kortliggarna" och åtvädabergsfruarna, som tagit plats i ett hörn av salen.

Vad gör man då? Ilsknar till i mitt stilla sinne, men frågan är om man inte i stället ska tycka synd om folk som gör anspråk på att vara lite "finare" och ändå har så litet vett i "skallen".

Det var dessutom fest på festplatsen, dit åtvädabergsfruarna, efter mycket liten tvekan tog sin tillflykt. På denna fest fanns också några mindre önskvärda "buselement" från Västervik, som två gånger under nattens lopp bröt sig in till flickorna i Badhuset. Polisen måste påkallas.

8 juli söndag

Strålande väder. Ungdomsledare inom nykterhetsrörelsen här hela dagen. Båttutflykt till Kläppen och Stedsholmen. En båt med uteslutande pensionatsgäster.

Middag för godtemplarna i Paviljongen. Måtte inte servering av mat i nämnda lokal inträffa ofta så trångt och besvärligt som där är i köket. Fru Stenhammars tålmod är beundransvärt många gånger.

9 juli

Regn. Allt var lugnt och fridfullt. Försökte sysselsätta gästerna med sällskapsspel i Paviljongen. De s.k. kortliggarna är mycket trevliga människor. Man stortrivs i deras sällskap.

10 juli

Det dåliga vädret fortsatte. Fruarna såg nästan ut som detta förvållades av personalen. Bjöd några av "kortliggarna" på kaffe. Riktigt trevligt. Sorgligt att se hur sällskapsspel och "utespel" behandlas. I Fortunaspelet finns t.ex. inte en enda kula kvar och krocketklubbarna saknar skaft, nästan varje. Har fått två nya spel bl.a. ett varpaspel, vilka jag tänker ha inlåsta på expeditionen.

Källviks Brunn, utevärdinnans dagbok

11 juli

Strålände sol och varmt i vattnet. Skickade iväg åtvidabergsfruarna plus matsäckskorgar till Hallmare. Livligt uppskattat.

De övriga gästerna syntes inte mycket till. Låg vid stranden hela dagen.

12 juli

Fruarna fick kaffe med sig och gick till Doktorinnans badvik. Tennisbanan börjar användas mer och mer. Vissa klagomål har framkommit på det kvalitet. Däremot säljes inte många fiskekort.

På kvällen bjöds på kaffe i Tallslätt. 5 sorters småbröd + tårta. Ingen klagade!

13 juli

Fint väder. Allt frid och fröjd. Angående maten här är alla gäster som på något fint sätt förhört stormförtjusta och berömmar pensionatet oerhört. De rykten som uppstått att maten skulle vara dålig är alltså ogrundade. Det spörjs hur det går när kokerskan reser och Fru Stenhammar inte får någon i stället.

17 juli tisdag

Mycket trevliga åtvidabergsfruar den här veckan. Var till V-vik med en båtlast gäster. Blåste ganska bra på havet och vi var genomsura när vi kom hem. Alla var enastående nöjda med färden.

18 juli

8* i vattnet. Ingen vågade bada. Simskolan startade med 16 elever. Alla på tok för små för att lära sig simma.

Här är nu fullbelagt med gäster. De flesta riktigt trevliga men ingen regel utan undantag. Särskilda klagomål från gästernas sida har kommit på en av Stenhammars privata gäster, som faktiskt förstör stämningen i matsalen. Mycket önskvärt att hon inte fick komma tillbaka.

Ett elektriskt element hade tänt i korkmattan i Paddan. Sista stund upptäcktes det.

19 juli

Hjälpte fru Stenhammar med tvätt samt att göra i ordning i Fridhem.

För övrigt var det fullständig storm. Gästerna ägnade sig åt solbad och allt var lugnt och fridfullt.

20 juli

Utflykt med åtvidabergsfruarna till Björkönsund, där vi badade och solade. På kvällen avskedskaffe för fruarna i Tallslätt. Alla var rörande tacksamma och prisade Källvik högt. Då blir man faktiskt glad. Vid Månberget och tittade på månen över havet. Här är underbart.

21 juli

Semesterfirarna från Åtvidaberg anlände. Det var omkring 80 personer. Hoppas att de kommande 14 dagarna måtte gå fort och utan större besvärligheter. Matsalen är nu så fullplockad den kan bli. De nya gästerna verkade tämligen nöjda och belåtna även om en och annan hittade något att anmärka på.

På kvällen var det dans i Paviljongen, Mycket trevligt. Gästerna blandade sig över förväntan. Den absolut trevligaste dansaftonen hittills.

Källviks Brunn, utevärdinnans dagbok

22 juli söndag

Livligt på Källvik. Strålande väder. Gästerna begav sig ut till badplatserna. Anderssons badvik är en mycket uppskattad badplats, då den ligger nära och bekvämt för mammor med sina barn, som inte kan gå så långt.

I köket arbetades för högtryck. Alla gäster verkar mycket nöjda med maten och slukar stora kvantiteter därav.

Tennisbanan används flitigt. Badmintonracketarna är sönderslagna av ungarna, varför nya måste rekvireras för äldre spelares räkning.

23 juli

Utflykt till Kläppen. Tre båtar. Ljuvligt väder.

På kvällen var lekar i Paviljongen. Henrik Nygren höll stämningen upp genom att hurra med jämna mellanrum. För övrigt var där mycket trevligt och alla såg ut att stortrivas och ville inte sluta.

Radio i Paviljongen efterfrågas allmänt.

24 juli

Det vackra vädret höll i sig och gästerna låg runt Källviks stränder och solade. Åtvidabergsgästerna är ovanligt trevliga och ser ut att trivas utmärkt här.

På kvällen samlades Åtvidabergarna i Paviljongen och sjöng och dansade.

En fotbollsmatch mellan damlag och gubblag på slätten ovanför pensionatet. Publiken applåderade livligt. Tillställningen var faktiskt mycket roande och borde upprepas till ett annat år. Resultatet blev naturligtvis 5 - 3 till kvinnan.

25 juli

Badbåt till Hallmare. Nästan alla Åtvidabergarna där.

Ett lag Åtvidabergare spelade fotboll mot Loftahammar. De for i båt in till Tångered.

Dans i Paviljongen. Kaos! Åtvidabergarna blev förargade på de s.k. "herrskaerna", inte alls utan orsak, och gick hem. Stämningen var minst sagt olidlig. "Dagboksförfattarinnan" tänkte faktiskt packa sina kappsäckar och fara norrut.

Dessutom var det en privat fest för några s.k. finare gäster i matsalen. De gick hem kl 2 på natten. En del var då så fulla att de måste bäras bl.a. den mycket och befogat avskydda fru B.... Fru Stenhammar hade en uppgörelse med henne dagen därpå.

26 juli

Västerviksresa. Var uppe kl 6 och gjorde i ordning matsäck åt hela gänget. Skönt när de hade kommit iväg. Fru Stenhammar har jobbat mer än lovligt sista tiden och behöver nog få den hjälp hon kan få.

Som vanligt samlades vi i Paviljongen och sjöng allsång. Det är faktiskt riktigt trevligt på samkvämen.

27 juli

Strålande vackert. Den här veckan har varit idealisk. Gästerna badar och solar och trivs utmärkt på Källvik.

Correns medarbetare var här och skrev om Källvik. Alla som intervjuades var mycket nöjda med allting här.

Källviks Brunn, utevärdinnans dagbok

På kvällen bjöds alla bjöds alla Åtvidabergarna +hotellgästerna på kaffe. Fru Stenhammar på mycket dåligt humör. Kanske ursäktas det av att hon har så mycket att göra. Men hon är verkligen litet besvärlig ibland, vill gärna bestämma allting.

28 juli

Mycket lugnt och fridfullt. Några av gästerna åkte och nya kom i stället. Bl.a. Gunborg Lundgren. Set borde ursäktas om hon inte var så överdrivet välkommen.

Dans på Paviljongen, Några av åtvidabergsgästerna spelade själva.
Regn på natten, vilket väl måste betraktas som idealiskt.

Fru Stenhammar och undertecknad blev uppvaktade av åtvidabergsgäster med blommor och choklad. Tycker att det var rörande rart av dem.

29 juli söndag

Söndag och strålande väder. Varmt i vattnet.

Några av gästerna bjöd på kaffe i Lövhyddan. Vi hade mycket skönt och trevligt. Aron Andersson spelade fiol och Erik Lundqvist dragspel. För övrigt var det en ganska lugn söndag på pensionatet. Allt andades frid.

30 juli

Allsång på Hotellbryggan under ledning av Henrik Nygren, därefter samkväm i Paviljongen. Vi dansade och hade skämttävlingar. Tackade Nygren för att han hjälpt till med underhållningen alla kvällar.

31 juli

Flera av gästerna for hem. Verkade ganska ledsna över uppbrottet. Nygren hurrade och hade sig värre.

På kvällen gick samtliga tidigt till sängs efter en hel veckas nattsudd.

Källviks Brunn, utevärdinnans dagbok

Sommaren 1952

Lördag 21 juni

Vädret dåligt. Kallt och regnigt. Vi väntade många gäster, men på grund av det dåliga vädret uteblev många. Det skulle vara önskvärt om rummen i villorna på något sätt var numrerade, då undertecknad har mycket svårt att veta vilka rum Fru Stenhammar avser, när hon säger att den och den gästen bor i det och det rummet i Strandvillan.

På kvällen anordnades dans i Paviljongen, där Arne Broman från Linköping spelade. Där var också kaffeservering. Undrar bara om det är meningen, att utevärdinnan ska behöva hjälpa till med denna?

Söndag 22 juni

12 *C i vattnet. Kallt även på landbacken. Här var mycket folk som tältade i environgerna, men dock inte så mycket folk på pensionatet. En tysk flicka från Åtvidaberg var här nere och vi försökte hjälpa henne att placera ut några tyska flickor här på Källvik under semestern.

Tog ännu en titt på sällskapsspel o.dyl. och fann dem i bedrövligt skick. Tydligt måste man ha allt sådant inlåst, så att inte rackarungar förstör det på ett par dagar.

Midsommarafton 23 juni

KL. 10.30 avgick skrinda härifrån fullpackad med barn, som skulle ut och plocka löv och blommor. Det var 46 barn med. När skrindan kom hem började långliggarnas fruar klä stången. Därefter bjöd dessa på kaffe, vilket tydligen inte anses som en vänlighet från Åtvidabergs sida utan som en skyldighet. Kl. 17:00 började dansen kring stången. Sedan lektes skämtlekar, vilka leddes av kapten Stenberg. Advokat Quensel höll talet till sommaren och Källvik. Därefter var det kaffeservering i Paviljongen. Tråkigt nog kom där också några "busar" som började bråka med servitriserna, varför vi var tvungna att visa ut dem.

På kvällen var det dans i P. Te och bredda smörgåsar serverades. Det var också dans uppe på banan, där en massa otrevliga individer höll till och senare drog sig ner mot bryggorna och där väsnades hela natten.

Midsommardagen 24 juni

Mycket folk, som ville ha mat på pensionatet. Allt hade åtgång. Trots det sade Fru Stenhammar att det inte var så mycket folk, som hon räknat med. Detta beror väl på att det ännu är kallt både i vattnet och på land och att folk helst sitter hemma. Var vid Hallmare och tittade på stranden. Den verkar ju fin och hoppas nu bara att vädret blir så bra att folk kan börja bada där snart. Jae, nu är den här midsommaren över och det är inte utan att det är skönt, ty det är väldigt arbetsamt här då.

Onsdag 25 juni

Lugnt och fridfullt på Källvik igen. Vädret var bättre, varför gästerna, som är mycket få till antalet, låg vid stränderna och solade. Fru B.. klagade på badhuset. För övrigt har både barnsköterskan och utevärdinnan inget särskilt mycket att göra nu, utan känner sig ganska onyttiga. Kanske behöver vi ta igen oss litet inför rusningen i juli.

Källviks Brunn, utevärdinnans dagbok

Torsdag 26 juni

Strålände väder men bara 14* i vattnet. Mycket fåtaligt med gäster här. I matsalen är nästan tomt vid måltiderna. Ännu är här inga Åtvidabergsfruar, vilket ju är tråkigt, när vi fått så fint väder och både utevärdinnan och barnsköterskan har gott om tid att ägna oss åt just dessa gäster, som bäst behöver "tas om hand". Postfröken är förtvivlad över att hon inte får sin post som hon ska, utan denna kommer till Loftahammar. För övrigt är allt lugnt och fridfullt.

Fredag 27 juni

Fortfarande fint väder. Vi for med båt till Västervik. Köpte ett nytt badmintonspel, då det gamla var precis förstört.

Vi har försökt bereda plats åt de tyska flickorna, som kommer hit under semestern, men det verkar ganska hopplöst.

Lördag 28 juni

Det börjar bli varmare i vattnet så att man faktiskt vågar tänka på att bada. Idag har det varit ganska mulet. Några nya gäster syns inte till. D.v.s. några familjer av långliggare kom på eftermiddagen. På kvällen var dans i Paviljongen där Broman spelade piano. Långliggarna sätter sig i sitt hörn och varken ser eller hör de andra gästerna. Det är bara så och det kan man ingenting göra åt.

Söndag 29 juni

Mulet väder, men 18*C i vattnet. Det var en lugn söndag. Var vid Hallmare och tittade på stranden, där verkade bra.

Det kom ganska många extragäster till middag och kaffe.

Jag låter några av kortliggarna gå in i sällskapsrummet i Ekbergsvillan, då vi ju ändå inte har några Åtvidabergsfruar där.

Måndag 30 juni

18,5*C i vattnet. Var och hälsade på Ida Pettersson, som det gäller att stå på god fot med.

Alla sällskapsspelen var färdiga att lånas ut. Allting var snyggt och fint. Första dagens resultat: 1 st krocketklubba avslagen, 1 klot borta, 1 badmintonracket sönderslagen.

Mötte en familj från Linköping som ska bo i Strandvillan några veckor framåt.

Tisdag 1 juli

Vädret underbart. Gästerna mycket belåtna. Det börjar komma allt fler gäster nu och på söndag ska det vara fullbelagt i hotellvillorna. Dessutom kommer nu många gäster, som bara reser igenom och stannar ett par nätter.

Onsdag 2 juli

Lika fint väder. Vad som vore mycket önskvärt är en radio i Paviljongen. Många av kortliggarna har ingen möjlighet att höra radio, då de ej har rätt att gå in i Ekbergsvillan.

På en försynt förfrågan hur gästerna trivs på Källvik blev svaret översvallande av beröm. Allt var bästa tänkbara och ställdes i klass med de finaste pensionaten i Båstad.

Torsdag 3 juli

Solen sken fortfarande från en molnfri himmel och vattnet var det varmaste hitintills. Källvik precis avfolkat då gästerna sökte sig ut till badstränderna och ut på havet.

Ing. Engren var här och delade ut en del saker, som beställts.

Anslag sattes upp om simskola. Vi hade väntat massor av anmälningar, men det blev inte många,

Källviks Brunn, utevärdinnans dagbok

eftersom kapen Stenberg satt upp med egen skola vid sin strand. Det är ju litet ledsamt att inte vi duger.

Fredag 4 juli

Gick upp tidigt och gjorde iordning matsäckskorg åt 14 personer. Vi for kl. 11 till Väderskär, som ligger ung. 26 kilometer norröver sjövägen från Källvik. Där badade vi och drack kaffe. Därefter besökte vi ett litet kapell från 1740, som finns på ön. Det var en mycket lyckad resa och alla tyckte vara särdeles belåtna med utflykten.

Lördag 5 juli

Vädret är strålande. Här var mycket att förbereda många nya gäster skulle komma. Bl.a. anlände de första Åtvidabergsfruarna för året. De fick först middag kl 1/27. Kl. 8 hade vi dukat till kaffebord i matsalen, där fruarna välkomnades.

Söndag 6 juli

Det är alldeles fullsatt i matsalen nu både kl 4 och 5. Ett nytt serveringssätt har införts; varmrätten bärs omkring till varje bord. Gästerna liksom servitriserna tycker, att det är ganska urfånigt. Det finns så många trevliga kortliggare här nu. Sådana där människor som inte bara klagar på allting. Fruarna i Ekbergsvillan bjöd på kaffe i dagrummet och ser ut att trivas riktigt bra.

Måndag 7 juli

Det vackra vädret fortsätter och vattnets temperatur stiger för varje dag. Åtvidabergsfruarna fick kaffekorg med sig och gick till Anderssons badvik. Tyvärr är det ingen fart på tennisspelet. En herre bad om en partner och det var nästan omöjligt att få tag på någon. Simskolan började med 16 deltagare trots Stenbergs konkurrens.

Tisdag 8 juli

Skickade iväg två familjer till Storkläppen. Det är strålande väder varje morgon och idag 18*c i vattnet. Här var en invasion av trädgårdsmästare från Norrköping, som drack kaffe. Det var 75 st. Mycket att göra i köket. För övrigt är allt "frid och fröjd", lugnt och trivsamt.

Onsdag 9 juli

Vädret är lika härligt. Idag har det varit nästan gassigt. Har gjort en del förberedelser för torsdagens västerviksresa. Hade först tingat två små båtar, men till min fasa förstod jag, att det inte skulle räcka varför jag fick ringa Jutskär och som väl var kunde jag få den stora båten Big. Detta med utflykter håller på att göra en litet tokig.

Torsdag 10 juli

Var tidigt uppe och gjorde iordning matsäck åt 42 st. Vi åt grötfrukost kl. ½9 och båten gick kl 9:15. Det var en ljuvlig båtresa, som tog ungefär 7 kvart. I staden fick var och en göra vad han ville. Kl. 2 for vi hem igen och middagen hade en strykande åtgång. Styrelsen för Källvik var här och inspekterade.

Fredag 11 juli

Utevärdinnan ledig.

Källviks Brunn, utevärdinnans dagbok

Lördag 12 juli

Ganska många Åtvidabergsfruar kom.

Dans i Paviljongen. Långliggarna försökte göra allt för att mota ut andra ev. gäster. Man får lova att kunna behärsknings svåra konst.

Söndag 13 juli

Regnigt och blåsig. Det märks inte ute på Källvik, att det är så mycket folk här, som det verkligen är. Allt verkar dött på något sätt.

Postfröken ligger sjuk i halsfluss, varför vi alla får försöka hjälpa till med posten.

Åtvidabergsfruarna i Ekbergsvillan är rara och trevliga och på kvällarna sitter vi i dagrummet och har små handarbetsmöten. I Tallslätt är dom däremot besvärliga och fordrar att barnsköterskan ska göra allt åt dem, t.o.m. koka kaffe åt dem på mornarna. Det är fula vanor.

Måndag 14 juli

Regnigt och grått. Gästerna frågade mycket efter sällskapsspel. Fru Stenhammar hyrde en radio för Paviljongen. Den sattes i det inre av de översta sällskapsrummen.

På kvällen bjöd Åtvidabergsfruarna på kaffe i Ekbergsvillan. Vi sjöng allsång och hade riktigt trevligt.

Tisdag 15 juli

Vädret fortfarande tråkigt. Försökte roa fruarna i Ekbergsvillan så gott sig göra lät. Vi satt och handarbetade och pratade. De är verkligen mycket trevliga och verkar nöjda och belåtna med allt. De övriga gästerna verkar också ganska belåtna trots att vädrets makter är ogynnsamma. Radion i Paviljongen är livligt uppskattad.

Onsdag 16 juli

For med Åtvidabergsfruarna till Kläppen. Vi hade otur med vädret eftersom det regnade och blåste på havet. Vi hade kaffekorg med oss och det smakade härligt med kaffe och kakor. Alla var så tacksamma för resan. Vi hade två båta, som tillsammans gick på 60: - ung. 3 kr per mor och 1:- per barn.

Torsdag 17 juli

Allt var lugnt och fridfullt på Källvik tills på kvällskvisten, då det kom en kontingent Överumsfruar, som skulle se hur här var, för att sedan komma hit på semester också de. De tyckte det var ljuvligt här och till ett annat år kommer de säkert med ansökningar. Sedan vi sett oss omkring drack vi kaffe i matsalen, där också Åtvidabergsfruarna var med.

Fredag 18 juli

Lugnet före stormen. Vi bara tänker på och talar om morgondagen. Alla springer med lakan och galgar och barnsängar: Vi har satt lappar på alla dörrar så att var och en vet var hon och hon ska bo. På kvällen pratade vi och skojade i dagrummet och fruarna uttryckte sin stora sorg över att behöva fara härifrån.

Lördag 19 juli

Invasionen kom i form av tre fullastade bussar. Tre st. gäster som inte var anmälda kom också, vilket är mindre angenämt, men Fru Stenhammar kunde ordna rum också för dem. Tyskorna kom också hit för att hjälpa till. De verkar så rara och så trevliga att jag säkert tror det kommer att gå bra. På kvällen tjoade vi litet i Paviljongen, men Henrik Nygren var ju inte med och hurrade.

Källviks Brunn, utevärdinnans dagbok

Söndag 20 juli

Tidigt på morgonen hörde man fruarnas äkta hälfter komma inklampande. Man kan inte förstå att dom inte sover lite längre, när dom bara har semester 14 dagar om året. Vädret var inte särskilt bra och det var bara 10°C i vattnet. Trots detta var många nere och badade. En del klagomål på Tallslättsvillan har framkommit. För många mammor med barn har plockats ihop på ett ställe; alltid är det någon "unge", som skriker på nätterna och stör friden för de andra.

I matsalen går allting bra och alla Åtvidabergarna äter kl 10 och 5. Maten är mycket bra och beröms livligt av alla.

Det var ingenting på Paviljongen vilket kritiserades på flera håll.

Måndag 21 juli

Solen sken sporadiskt och badvattnet var hemskt kallt. Friden i Ekbergsvillan är totalt slut, då Fridhemsborna kommer dit ½7 på mornarna. Det borde dom väl begripa att dom inte ska. Gästerna roar sig ganska mycket med sällskapsspelen och försöker göra det bästa av det ogynnsamma vädret.

På kvällen hade vi allsång och dans i Paviljongen. Aron Andersson spelade. Det var riktigt trevligt.

Tisdag 22 juli

Ösregn och otäckt kallt, man kunde knappt vistas ute. Vi gjorde upp brasa i Paviljongen och var där och sjöng och lekte. På eftermiddagen klarnade det upp så pass att man kunde vistas ute.

På kvällen var ordentligt dans i Paviljongen med orkester från Loftahammar. Det var en mycket lyckad och alltigenom trevlig kväll och gästerna var storbelåtna.

Tisdag 23 juli

Vädret var lika uselt. Gästerna verkade purkna och det måste man ju förstå.

Förberedde en båtfärd till Västervik. Ingen verkade särskilt pigg på att göra överhuvud någonting.

På kvällen var ingenting i Paviljongen, då det var fin musik på dansbanan och litet omväxling skulle väl vara roande.

Torsdag 24 juli

Vi åkte kl 9. Med Thor till Västervik. Vädret var bra till en början men snart började det regna.

I stan fick alla gå på egen hand och se sig omkring. När vi for hem drack vi kaffe och åt medhavda smörgåsar på båten. Typiskt åtvidabergskt: det var 70 st på båten, som skulle ha kaffe men när det skulle serveras var det inte en enda, som hjälpte till det minsta, alla bara skrek i mun på varann och skulle ha allting. Det är inte roligt att ordna något för sådana människor.

Som vanligt var de tvungna att "ha något" i Paviljongen på kvällen. Sabberligen om dom har någon semester.

Fredag 25 juli

En sur dag i Källviks historia. Dagboksförfattarinnan fick reda på att det hade inget roligt varit på Källvik i år, vilket huvudsakligen var hennes fel. Är man litet av psykolog förstår man att det dåliga vädret måste gå ut över någon; men det är minsann inte lätt att vara syndabock. Dessutom blev Fru Stenhammar utskälld av den hemsaste gästen på hela Källvik, operakassör G..s fru, som påstod att här blandades sill i kaffet och här gjordes skillnad på direktörer och annat folk.

Det var avskedsfest på Paviljongen men slöare tillställning får man leta efter. Dom kanske fordrar att man ska skratta för dom också, så dom slipper det?

Källviks Brunn, utevärdinnans dagbok

Lördag 26 juli

Strålände väder för första gången på snart fjorton dagar. De Åtvidabergare som skulle fara hem var förtvivlade. Det låter hemskt, men det var faktiskt skönt när några av dem ger sig iväg. Det kom naturligtvis nya istället bl.a. Henrik Nygren.

Det var dans på kvällen, men inte ens H.N. lyckades få någon fart på det hela.

Söndag 27 juli

Även idag har vädret varit något så när och gästerna har kunnat bada och sola. Det är mycket lugnare och trevligare åtvidabergsgäster den här veckan.

På middagen var det gästrekord för det här året, 300 st. Det var väldig rusning och trängsel i matsalen.

Vi var i Paviljongen och dansade på kvällen. Henry Carlsson och Arne Ahlsen spelade dragspel. Det var riktig fart på det.

Måndag 28 juli

Regn och ganska kallt. Gästerna sysselsatte sig med sällskapsspel i Paviljongen. Krocket-spelet är nästan sönderslaget efter ungarnas hårda framfart. Det är ömkeligt att se hur vårdslösa folk är med spelen.

För övrigt var allt lugnt och fridfullt. Vi var på Månberget och sjöng allsång på kvällen. Henrik Nygren skriker och hurrar och står i så man blir så trött på honom.

Tisdag 29 juli

Åter regn, 15°C i vattnet. Det här vädret går på nerverna. Kioskfröken var ledig och åkte hem, varför vi övriga turades om att sköta den, där fanns varken cigaretter eller tidningar, varför kunderna klagade.

Onsdag 30 juli

Vädret något bättre. Västerviksresa med åtvidabergarna. De for med Jansson från Jutskär, och hade smörgåsar och kaffe med sig.

Här hemma var lugnt och skönt. (@i)?

På kvällen dansade vi som vanligt i Paviljongen och hade faktiskt riktigt trevligt.

Torsdag 31 juli

Morgonen var grå och ruggig men det sken upp och vi for till Väderskär. Där var ljuvligt

Källviks Brunn, utevärdinnans dagbok

Sommaren 1953

18/6-53 Inventering av material:

Fiaspel 1 st	Ekbergsvillan	
Kortlek 1 st	"	
Böcker 4 st	"	
Puzzle, 1 st	"	
Handboll, 1st	Paviljongen	(se 21/8-53)
Tavla till Bum-Bumspel	"	
Badmintonnät	"	
Badmintonbollar, 5 st	"	(se 21/8-53)
Fortunaspel	"	
Couronnespel	"	
Krocket	"	4 klubbor (se 21/8-53) 15 klot
Stearinljus	"	
Kräftdekorationer	"	(20 lyktor, servietter)
Varpaplattor, 3 st	"	
Sjukvårdslådor	1 st i Tallslättsvillan	
	1 st på Posten	
	1 st " kontoret	

Källviks Brunn, utevärdinnans dagbok

Onsdagen den 17 juni

Utevärdinnan kom till Källvik och blev mycket glatt överraskad. Efter en förfärligt varm resa från Stockholm var det ljuvligt att bli hämtad av chauffören, herr Karlsson vid Gamleby och komma till denna vackra plats. Ing. Engren tog emot och gav en del instruktioner. God middag serverades varefter jag blev hänvisad till det trevliga rummet i Ekbergsvillan.

Torsdagen den 18 juni (Badvattnet 19°C)

Fru Stenhammar och även hennes make var vänliga nog att ge mängder av upplysningar om Källvik, utflyktsmål och mycket annat. Det rustades för fullt till midsommarafton. I köket stektes kyckling en masse och många nya människor uppenbarade sig i köket för att hjälpa till.

Utevärdinnan tittade igenom en del spel och idrottsmaterial, kasserade de totalt krocketklot och sju helt förstörda badmintonrackets, letade rätt på det som fattades i kortlek, kulor till Fortunaspel m.m. Därefter ringdes Västerviks Cykel & Sport AB, ÖSTRA Kyrkogatan 49, Västervik, inneh. T. Nilsson, upp (eftr en del fåfänga försök i Loftahammar och Gamleby) och badminton- och ping-pong rackets beställdes samt bollar till bägge. Innehavaren var vänlig nog att åka ut med det beställda, så att material skulle finnas till midsommar.

Räkningen betalades och gick på kr 92:65 (med 10% rabatt).

Fredagen den 19 juni, midsommarafton. 19Å i vattnet

Se det var en riktig midsommar! Kl. 11.00 for en fullpackad höskrinda ut, ung. 50 barn medföljde, för att plocka blommor till midsommarstången. Det var trångt men mest glatt och skrindan gick till Bredvassa.

Hemkomsten var ca kl. 13 och ung. 13.45 började vi kläda midsommarstången med hjälp av fruarna, runt omkring, som tydligen bor här varje sommar, samt deras barn. Kl 17.00 infann sig musikanterna för kvällen fru Björkman och hennes partner Sam Larsson, båda från Åtvidaberg, med dragspel resp. fiol och midsommarstången restes. Dansen började, var kom alla människor ifrån? Tyvärr var det litet kallt och blåsigt och vi regnade in till kaffet, som serverades i Paviljongen. Trångt och jäktigt blev det en stund, ty alla ville ha kaffe med dopp så fort som möjligt. Därefter fortsatte dans och lekar samt skämttävlingar med barnen och några vuxna. Olika stafetter förekom, t ex. att springa med sockerbit på näsan, potatis i tesked m.m.

Priser i form av godsaker delades ut.

Kapten Stenberg höll före dansen ett kort, kärnfullt tal till sommaren och Sverige och dess fana, det hurrades och nationalsången sjöngs. Kapten Stenbergs blev som tack utnämnd till hedersledamot av Källviks vältalarklubb.

På kvällen ordnades dans i Paviljongen, dit thé och smörgåsar tagits för försäljning. Dansen var tyvärr dåligt besökt, ty de flesta höll till på festplatsen, som var fruktansvärt fylld, något som besökarna också var. Smatter från motorcyklar genljöd nästan hela natten och bråkiga människor fanns bl.a. också i Hotellvillan

Lördagen den 20 juni, midsommardagen, 19* i vattnet

Vädret var rätt bra, något mulet men uppklarnande mot eftermiddagen, så dans och lekar ordnades kl 14.00 vid midsommarstången. På grund av det vackra vädret fylldes, särskilt matsalen, där enligt hörsaga ca 300 människor serverades, f.ö. en mycket delikat sådan best. av kyckling och glass med jordgubbar. De flesta hjälpte till, herrskapet Stenhammar fanns överallt, och ordnade det mesta, en extra eloge åt dessa arbetsglada människor! Postfröken torkade disk, utevärdinnan serverade och varenda cigarett och vykort strök åt i kiosken.

På kvällen dansade de unga åter på festplatsen och motorcyklarna knattrade. Nu tyckte man inte att knattret lät ett enda dugg hemtrevligt längre. Lek med barnen kl 14.00

Källviks Brunn, utevärdinnans dagbok

Söndagen den 21 juni, 20* i vattnet

Utflykt ordandes till Hasselö med motorbåt från Tättö*, 14 vuxna och 8 barn medföljde kostnad 2:- resp. 1:-. Vi badade och drack medhavd saft och kaffe och hade en härlig tur under vilken många lade början till en vacker solbränna. De flesta verkade nöjda. Något stillsammare på kvällen runt omkring Källvik.

*) Herr Andersson, tel Loftahammar 111.

PS Upplysningar för Källviks Brunn betr. material och båtar m.m. skrev och sattes upp i alla stugor.

Måndagen den 22 juni 1953, Badvattnet 20*C

Fortfarande strålande varmt och vackert. Några damer med barn rodde till den s.k. Doktorinnans badvik tillsammans med utevärdinnan. Ej så många gäster nu så Källvik kunde njutas på sitt mest fördelaktiga sätt.

Tisdagen den 23 juni 1953, vattnet 20,5*C

Segling med några gäster och herr Stenhammar. Ljuvligt väder. Försök till allsång i Paviljongen uppskattades inte, förmodligen lockar kriminalpjäsen i radio.

Onsdagen den 24 juni 1953, Badvattnet 21*C

Utevärdinnan besåg Västervik. Båtresa med Thor, inneh. Hr Harald Andersson, Loftahammar tel.nr, som var en vänlig och bra guide. Det ordinarie priset för resa tur och retur är 8:- men vi lovades resa för 5:- om större sällskap reser, dvs minst 10 personer. Priset för barn, 3:- blir oförändrat. Färden genom Gränsö kanal var förtrollande.

Undertecknad såg Båtsmanstorpen, S:ta Gertruds kyrka, Kulbacken med muséet, skaffade karta och litteratur, inköpte tyg till dukar för Fridhem, Paddan m.fl. stugor i Garnboden som har verkligt tillmötesgående personal. Garnboden ligger på Storgatan på vänster hand fr. hamnen, strax ovanför Ö. Kyrkogatan.

Något molnigt under dagen.

Torsdagen den 25 juni 1953, Badvattnet 21*C

Vackert väder, varmt.

Orgelkonsert i Loftahammars kyrka av Bedrich Jana~cek. Båda orglarna utnyttjades, den gamla gjorde god effekt i musikstycken från början av 1600-talet. Konserten var ej mycket besökt.

Utflykt till Hasselö. Lyckat.

Fredagen den 26 juni 1953, Badvattnet 21,5*C

Ingenjör Engren har påbjudit upplysning i sjukvård samt demonstration av Eve-gungan för hela personalen. Svårt att genomföra, ty det är svårt att samla alla på en gång. Ing. E. sade, att jag kunde be distriktsköterskan, syster Alice, att komma och hålla lektion, men hon var närmast ovillig, kanhända på grund av för mycket arbete. Hon var i varje fall inte tillmötesgående.

Åter utflykt till Doktorinnans badvik.

Lördagen den 27 juni 1953, Badvattnet 21*C

Kolonibarn från Vimmerby kom, 18 pojkar i åldern 7-13 år med en ledarinna, nya studentskan Monica Beijer, som tydligen aldrig varit ute och arbetat med något, i synnerhet ej med barn. Gjorde upp dagsprogram för dem. Arbetsamt.

Källviks Brunn, utevärdinnans dagbok

Söndagen den 28 juni 1953, Vattnet 21°C

Mycket folk här, särskilt i restauranten.

Måndagen den 29 juni 1953, Vattnet 20°C

Simskolan började med 18 elever. Lektioner två gånger på dagen, mest vattenvaneövningar och torrsim. Det är för många att ha på en gång så en uppdelning måste göras.

Provinsialläkaren i Gamleby ringde och påbjöd avstängning av bad i Vivassen samt att grönsakerna i köket skall sköljas i kokt vatten. Gymn. dir Stenberg blev inte glad och trodde förmodligen att det var ett påfund från Källvik att ta samskoleelever från dem. Jojo! Vattnet utanför Källvik lär vara fullständigt ofarligt.

Allsång i Ekbergsvillan. Trevligt. Därefter lades puzzle gemensamt till kl 24.00.

Tisdagen den 30 juni 1953, Vattnet 20,5°C

Simskolan pågår nu kl.8.15-9.00 och kl. 10.30-11.00 för de icke simkunniga och kl 11.15-12.00 för de något simkunniga.

Onsdagen den 1 juli 1953, Vattnet 21°C

Utflykt till Hasselö igen, Bra väder och mycket varmt i vattnet.

Simskola som vanligt.

Torsdagen den 2 juli 1953.

Simskola.

Fredagen den 3 juli 1953

Utflykt till Björkö. Alldeles utmärkt för både vuxna och barn att bada. Kaffekorg med. Lyckat.

Lördagen den 4 juli 1953, Vattnet 24°C

Mängder av nya gäster kom bl.s. från Åtvidaberg. ~~Kolonin från Vimmerby reste hem och nya gäster placerades (av nån anledning var den meningen överstruken i dagboken).~~ Åtvidabergs blåsorkester höll konsert kl 15.00 och spelade sedan dansmusik på kvällen i Paviljongen. Dansen var livligt besökt och servering förekom i Paviljongen. Hela orkestern med damer övernattade. Nya möbler kom till Paviljongen samt radio.

Söndagen den 1 juli 1953, Vattnet 20°C

Resultatet av simskolan börjar visa sig påtagligt. Fortfarande fem lektioner om dagen.

Blåsorkestern hade konsert kl 14.00. Dans planerades på grund av spårat intresse kl 19.00-22.00, men tyvärr skrämdes tydligen publiken av det dåliga vädret, så musiken slutade kl 21.00, drack kaffe och reste hem. Det var ett oerhört uppskattat inslag, detta med konserterna och dansmusiken, som absolut bör upprepas.

Måndagen den 6 juli, Vattnet 14°C, Officiellt 16°C.

Tisdagen den 7 juli, Vattnet 17°C.

Onsdagen den 8 juli, Vattnet 17°C

Källviks Brunn, utevärdinnans dagbok

Simskola kl. 8.15-9.00 och 10.30-11.00 samt för mer avancerade kl 11.15-12.00

Därefter gjordes Gamla Badhuset i ordning för barnen. De hjälpte själva till med att sopa och vaska golvet, skrev ordningsregler m.m. Tyvärr kom ett häftstift in i den fina nya fotbollensom stillsamt sjönk ihop.

Kaffe + läsk och bröd togs in i Ekbergsvillan på kvällen. Uppskattat. De yngre gästerna gick tillsammans till dansbanan, bl.a. paret Niklasson och herr Lars Jarl, frk Pettersson m.fl.

Torsdagen den 9 juli, Vattnet 17°C

Misslyckat försök med simskolan kl.8.15. Ett barn + fröken badade. De andra fick gå igenom torrsim, andning, ryggsim m.m.

Fredagen den 10 juli, Vattnet 18°C, Blåst

Simskola kl. 10.45. Utflykt kl. 11.45 med 24 vuxna och 19 barn samt kioskfröken. Två båtar: Karl-Erik Karlsson, tel. Loftahammar 212 sam hr Andersson, tel Loftahammar 111 gick till Kläppen, men landade ej då vågorna gick höga och vinden var kraftig. Vi landade i stället på Lindö, solen kom fram bad och kaffe och saft m.m. En häftig regnskur försökte förstöra trevnaden men misslyckades. Färden var lyckad, kostade 2:75 för vuxna och 1:- för barn. Glatt överraskad blev jag av den gamle gode kyrkoherden Kernell, som flera gånger uttryckte sin tacksamhet över det besvär som detta måste ha förorsakat.

Kl. 18.00 spelades brännboll med desto mer otacksamma barn.

Lördagen den 11 juli, Vattnet 18°C

Arbetsamt över lag, ty semesterfruarna väntades igen samt många andra gäster. Folk droppade in hela dagen, men de flesta kom med bussen kl. 17.45. Några fruar reste hem, bl.a trevliga fruarna Jarl och Jahrl. När de nya kom, var personalen som vanligt utplacerad litet var stans för att kunna visa rum. Kolonin från Vimmerby hem utan adjö.

Fru Björkman och herr Larsson från Åtvidaberg kom också. De spelade till rimlekar med barnen kl 19.00-20.15 och till dans för de vuxna kl 20.00-24.00. Dansen var dåligt besökt, då de flesta tycks föredra dansbanan. Förvånande!

PS Vi hade t.o.m några gäster i det gamla badhuset.

Radio till Tallslett kom.

Söndagen den 12 juli, Vattnet 19°C

Strålande väder. Källvik lugnt mitt på dagen men på middagen överfullt. Centralföreningen från ----- här på lunch.. Även icke kökspersonalen fick åter hjälpa till.

Mot kvällsvarden något lugnare. **Broschyrer** med upplysningar och karta kom. Bra!

Bastun är nu färdig, men duscharna kommer ej förrän nästa vecka.

Måndagen den 13 juli, Vattnet 19,5°C

Utflykt kl 11.45 till Hallmare. Två båtar, pris 1:25 för vuxna och -75 för barn över 6 år och -25 för barn under 6 år. Hemkomst till middagen. Det var besvärligt med porslinet till kaffekorgen. Våra "kaptener" på båtarna är verkligen hjälpsamma och bra.

Utflykt för morgondagen efterfrågades vid första steget på bryggan. personalen provade bastun.

Tisdagen den 14 juli, Vattnet 18°C

Källviks Brunn, utevärdinnans dagbok

Simskola kl 9.00. Dykning med 1 elev 9.30-10. Utflykt planerad till Björkö, men då det var mulet blev anslutningen dålig, så att endast 5 vuxna och sju barn åkte ut och lade sig på en holme.

Västerviksresa planerades till följande dag då flera gäster, bl.a. några Åtvidabergsdamer gärna ville resa. Då anmälningslistan togs in kl.20:30 på kvällen var ingen av fruarna antecknad.

Jag demonstrerade konstgjord andning och Eve-gungans skötsel för personalen i tre etapper.



På kvällen hade jag tänkt sjunga först och leka sedan med Ekbergsvillans invånare, men då det urartade till solosång av mig, brydde jag mig inte om några lekar. Det må vara mig förlåtet. Regn på eftermiddagen och kvällen.

Onsdagen den 15 juli, Vattnet 18°C

Västerviksresa med 10 vuxna och 6 barn. Grötfrukost serverades kl 8.30, båten avgick ord.tid kl 9.10 från Ångbåtsbryggan. Matsäck medtogs och avåts vid framkomsten kl 11.00. Nöjda trevliga människor bl.a Parsanders, bankdir. Lindgren m. fam, Mårtenssons, Henrikssons från Överum, vilka gick på en rundtur med undertecknad.

Nya dukar inköptes i Garnboden och diverse andra ärenden uträttades. Någon film att hyra finns tyvärr ej i staden, något som vore trevligt för regniga kvällar. Till återresan kokade jag kaffe.

Tacksamhet överlag.

Torsdagen den 16 juli, Vattnet 18°C

Rena aprilvädret. Trots detta avgick två båtar på utflykt. Utevärdinnan hemma och skrev rapporten till ing. Engren färdig.

Familjen Bohlin från Stockholm hade iakttagits, då de spelade och sjöng med sina barn i Paviljongen flera gånger och tillfrågades därför, om de var villiga att medverka med musik till allsången kl. 20.20. Jadå, om instrument ordnades. Makarna B. och jag åkte därför runt i Loftahammar och lånade dragspel och gitarr. Fru Stenhammar hade även varit behjälplig med anvisningar.

Allsången var mycket lyckad med Paviljongen full av barn och vuxna. Efter kl. 22.00 stannade en del kvar för att dansa och stämningen var god.

Fredagen den 17 juli, Vattnet 20°C

Strålände väder. Rikt badliv. Det bäddades och städades för nästa omgång! Bohlins reste och lovade komma tillbaka i augusti. Många gäster tackade för gårdagen (inte någon från Å.)

Utflykt för söndagen planerades samt ev. lek med barnen på lördagskvällen.

Badminton och krocket skildes åt för barn och vuxna. Klubborna märktes. Rakets lagades. En klubba sönderslagen.

Lördagen den 18 juli, Vattnet 20°C

Den största invasionen från Åtvidaberg kom i tre fulla bussar. Vädret något ostadigt. Dans på kvällen. Mest åtvidabergare där, de andra gästerna drar sig stillsamt tillbaka men detta tycks inte var någon nyhet för året. Regn.

Söndagen den 19 juli, Vattnet 19°C

Källviks Brunn, utevärdinnans dagbok

Vackert väder på morgonen. Kl.14.00 ung. kom ett häftigt åskväder, så att alla drog sig in med böcker, spel m.m. Kortlekar lånades ut. Lyset krånglade, besvär i köket och kiosken. Stearinljus användes i Paviljongen på kvällen och delades ut till gästerna.

Måndagen den 20 juli, Vattnet 19°C

Åter klart fint väder på morgonen men kl 15.30 ett fruktansvärt oväder med åska, regn och hagel. Strömmen gick åter och stearinljus fick användas. Anslag om simskola som startar på nytt. Denna gång tas även simkunniga barn med för märkesträning. Sju barn med olika kunskaper anmälde sig.

Tisdagen den 21 juli, Vattnet ..

Simskola kl.9. Nu är en korklina utlagd, där djupet börjar, så barnen kan träna innanför linan som är 50 m lång, varefter märkena tas utanför linan.

Onsdagen den 22 juli

Underligt nog går material sönder katastrofalt under denna vecka, det slarvas med båtnycklar och överhuvudtaget med de saker, som lånas ut. Jag har satt upp anslag vid båtarna, krocketplanen och i Paviljongen enl. följande ung.

- TACK för att ni plockar ihop klubbor och klot och lägger dem på sin plats!
m.m.

Torsdagen den 23 juli

Fotbollslag för damer och herrar sattes upp under glam och støj under dagen och matchen gick av stapeln kl. 18.00. Det var en hård match och kvinnorna marscherade in efter ledaren fru Lindström, som bar en fana med diverse figurer och inskriptionen "Sylfiderna" på (tillverkad i has av Lax). En bra något begagnad fotboll inköptes för 15:-. Lyckligtvis vann det kvinnliga laget men tyvärr hände en del olyckor, Östen Meijer föll i målet lver den utomordentliga kvinnliga målvakten fru Rehn, hon fick hemska blåmärken och han bröt ett revben. Gunnel, servitrisen, vrickade en fot och det var en förfärligt besvärlig kväll.

Jag ringde upp distriktssköterskan syster Kerstin som vikarierar för syster Alice. Syster K. sade, att syster Alices semester börjar i morgon varför herr Meijer sändes till henne och hon bar sig illa åt, öppnade först inte och vägrade därefter att sköta om honom. Saken anmäldes till provinsialläkaren, som emellertid höll med syster Alice. Ilskan var stor.

Efter fotbollsmatchen lekar med barnen, därefter gemensam tedrickning, allsång och dans.

Fredagen den 24 juli

Bastun öppnades på allvar och flera personer utnyttjade den. Biljetter säljas av frk Wätterstam och mig. Tider kl.12-14 och 19-21 för damer och kl. 14.30-17.30 för herrar.

Lördagen den 25 juli

Idag kom doktor Kallenbäck från Motala och var lika förtjusande som den övriga familjen. Han förband herr Meijer och var till skillnad från läkarpersonalen här i trakten ytterst vänlig.

Utflykt till Rågö kl. 11.45. Endast några deltagare, bl.a. Kallenbäcks.

Lekar och dans med barnen k. 18.30. Därefter dans i Paviljongen.

Musik: Thorvald Johansson och Bohman, piano.

Åtvidabergarna tycks mest gilla gammal dans.

Anslag om utflykt under morgondagen till Hasselö. På kvällen kl. 22.00 månskenstur till Kläppen. Sagolikt månsken.

Söndagen den 26 juli

Källviks Brunn, utevärdinnans dagbok

Simborgarmärket togs v några tappra individer bl.a den snart 70-åriga redaktör Glimstedt. Dålig anslutning, något förvånande. Kan inte Åtvidabergarna simma?

Utflykt till Björkö i stället för till Hasselö, där skjutövningar pågick.

Dans i Paviljongen på kvällen.

Månskenstur kl 21.30, full båt.

Måndagen den 27 juli

..

Tisdagen den 28 juli

Utflykt till Väderskär uppskjutes till morgondagen på grund av ostadigt väder och regn.

Lekar med barnen i drygt två timmar i Gamla Badhuset. Relativt stor uppskattning.

Onsdagen den 29 juli

Utflykt till Väderskär med det gamla kapellet, varom litteratur äntligen funnits dvs i Ada Rydströms "Boken om Tjust".

Två fulla båtar avgick dit. Även en utflykt till Västervik med ca 15 personer. Fru Stenhammar medföljde till Väderskär. Att hon bara orkar arbeta så. Den kvinnans arbete kan aldrig nog värdesättas, det borde herrarna från Åtvidaberg ofta tänka på och tacka för!

Torsdagen den 30 juli

Utflykt till Hasselö l 12.00.

Fredagen den 31 juli

Handbollsmatch mellan damer och herrar kl.18.00. Herrarna var dock en aning för hänsynslösa, inga gentleman visade sig. Själv fick jag förmodligen en lindrig hjärnskakning. Herrarna vann.

Lördagen den 1 augusti

Dans efter musik av Johansson och Bohman.

Många Åtvidabergare reste hem. Regn på eftermiddagen.

Söndagen den 2 augusti

Mycket tråkigt väder.

Åter dans, Musik Johansson och Bohman.

Jag hörde en dag överingenjör Erik Aspenberg spela på flygeln i Paviljongen och frågade då, om han ville ha en liten konsert. Ja! Alltså konsert kl. 18.00 i Paviljongen, brasa sattes in och anslutningen och uppskattningen var stor.

Måndagen den 3 augusti, 9 *C i vattnet.

Utflykt till Sladö, fiskeläge ca timmes färd härifrån. Mycket trevlig utflykt, som bör upprepas. Tyvärr för kallt att bada, men vägen dit var mycket vacker.

Tisdagen den 4 augusti, 13 *C i vattnet.

Utflykt till Stor-Kläppen. Regnskurar.

11*C i vattnet vid Kläppen. Nu är det mycket trevliga människor med på utflykterna.

Källviks Brunn, utevärdinnans dagbok

Onsdagen den 5 augusti

Västerviksresa med tjugo personer. Jag glömde kaffepannan och fick ordna den detaljen i stan.
Anmälningslista upp om kräftsupé på lördag.
Häftiga regnskurar.

Torsdagen den 6 augusti, 12 °C i vattnet.

Utflykt till...

Fredagen den 7 augusti

...

Lördagen den 8 augusti

Kräftsupé kl. 20.00 med ca femtio personer. Vilket arbete! Extra arbete för köket och som vanligt för fru Stenhammar. Jag skrev ut visor halva dagen, dekorerade Paviljongen med hjälp av några Linköpingsherrar med rönnbär och lyktor och kräftor.

EN STENCILAPPARAT BEHÖVS ABSOLUT HÄR!

Dans i Paviljongen med fyra man, bl a. Johansson och Bohman. Orkestern var alldeles utmärkt. Linköpingsborna är dumdryga och en del alldeles ovettiga. De var inte nöjda med placeringen, de hade själva gjort upp den fem fru Stenhammar tog mer hänsyn till pensionatets gäster och det passade inte. Hon dvs. fru Stenhammar är beundransvärd.

Söndagen den 3 augusti, 18 °C i vattnet.

..

Måndagen den 10 augusti

Anslag om ny simskola, utflykt idag till Bjursunds säteri och en utflykt op onsdag till Västervik. Utflykten till Bjursund var mycket givande. Major Lagercrantz ägaren tog vänligt emot och visade runt i herrgården, kvarnen med Afrika samlingen m.m. Trädgården och hönseriet besågs även.

Tisdagen den 11 augusti

..

Onsdagen den 12 augusti

Västerviksresa med många trevliga gäster.
Anslag om bio i Loftahammar och om att taxi ordnas dit.
Vidare anslag om dansen på Källviks dansbana, som var till bristningsgränsen fylld av militärer.

Torsdagen den 13 augusti

Kräftfest för barnen till självkostnadspris kl. 19.30. Ca 18 barn deltog och hade det härligt. Dans på kvällen i Paviljongen efter musik av några militärer som ligger vid Hallmare. Dessa spelar utmärkt och är också billiga. Dessutom verkar det vara trevliga personer.
Utflykt till Storkläppen kol. 11.45. Härligt väder men kallt i vattnet.

Fredagen den 14 augusti

Personalfest på kvällen. Utflykt med Thor kl. 19.15 därefter thé och smörgåsar samt dans och litet underhållning i Paviljongen.
Fru Stenhammar avtackades av personalen för all den vänlighet och skicklighet hon visat under sommaren. Även frk Lax avtackades med blommor.

Källviks Brunn, utevärdinnans dagbok

Lördagen den 15 augusti

Lekar med barnen kl.18.30 vid Paviljongen. Därefter brännboll på fotbollsplanen.
Därefter dans till ca. kl. 22.30 med musik av de vänliga militärerna.
Hänvisning till Källviks festplats, som har dans till kl.24.00.

Söndagen den 16 augusti

Underbart väder. Jag räknade tennistimmar.
Kl. 19.30 åter pianokonsert av övering. Erik Aspenberg, som själv hade stencilerat ut program. Ej mycket folk men de som var där, uppskattade programmet.
På dagen utflykt till Björkö. Även Thor avgick dit kl. 10.

Måndagen den 17 augusti

Tennistimmar räknades ut och räkningar skrevs. Oerhört tidsödande.

Tisdagen den 18 augusti

..

Onsdagen den 19 augusti

Västerviksresa.

Torsdagen den 20 augusti

Ledigt. Segeltur med Stenhammars. Underbart. Dåligt med vind på hemfärden.

Fredagen den 21 augusti, 15°C i vattnet.

Slutrapport skrevs.

Material gicks igenom.

Vädret ostadigt.

Källviks Brunn, utevärdinnans dagbok

21/8 Inventering av material efter sommaren 1953

Se inventeringslista av 18/6-53!

Sjukvårdslådor, 3 st

Tillk.

4 tennisrakkets

badmintonrackets 7 st

badmintonnät, 2 st 1 dåligt

inga badmintonbollar, överlämnade till kiosken

bordtennisrackets, 4 st

bordtennisnät, trasigt

krocketklubbor, 8 st hela, 2 trasiga

krocketklot 12 st

4 krocketpinnar varav 2 oanvända

Källviks Brunn, utevärdinnans dagbok

Till utevärdinnans åtaganden hör bl.a.

1. Inventera material, dvs badmintonrackets, krokettspel, böcker, spel m.m.
2. Nyinköp och komplettering av ovan nämnda saker.
3. Vattentemp. på morgonen. Vattentemp anges på tavla vid Paviljongen.
4. Simskola för barn och ev. för vuxna. Detta måste anses vara frivilligt.
5. Planera och ordna utflykter. Ring efter båtar i god tid och bestäm preliminärt. Hjälptill att packa kaffekorg eller packa den själv. Anslag sättes upp i god tid jämte anmälningslista.
6. Komplettera sjukvårdslådan. Instruera personalen i sjukvård, konstgjord andning m.m.
7. Se till badplatserna.
8. Ta vara på förlorade effekter. Sätt upp anslag.
9. Se till sällskapsrummen då och då.
10. Samla ihop material och se till att det hålls i gott skick!
11. Ta hand om tennisbanan!
12. Ta hand om båtar och nycklar.
13. Ta hand om fiskekort.
14. Lek med barnen.
15. Förströelse av de flesta slag för de vuxna, särskilt när Åtvidabergarna är här.
16. Rapport till ing. Engren.
17. Håll reda på vilka gäster som kommer, var de bor osv

För övrigt får sunt förnuft och omständigheterna bestämma resten.


Källviks Brunn, utevärdinnans dagbok

Önskemål

1. Avgift ska tas av alla som utnyttjar Paviljongen och Källviks område och material.
F.ö. kan dessa pengar användas till material, orkestrar m.m. samt inte minst till reparationer av sönderslagna saker.
2. Det gamla badhuset bör rivras eller upprustas. Om det ska vara kvar, bör en scen ordnas i den stora hallen.
3. Nya spel, fler kortlekar.
4. Material till en ordentlig simskola same en ny brygga för ändamålet. Hopptorn eller åtminstone svikt vid Hotellbryggan.
5. Möbler och framför allt lampor till sällskapsrummet i Paviljongen.
Tapetsering och renovering av nämnda lokal.
6. Bil för tjänsteärenden. Gästerna får bl.a. vänta flera timmar på bussen i Gamleby.
7. Stencilapparat. Obs! Allvarligt önskemål.
8. Ännu en Halda skrivmaskin (för utevärdinnan).
9. Filmapparat.
10. Gardiner, fördragningsbara för Paviljongen.
11. Lås på flygeln.
12. Nya visböcker, för allsången
13. Trädgårdsmöbler, utlovade sommaren 1952.
14. Målning av trädgårdsmöblerna utanför matsalen, helst i kulört färg, exempel röd-gul.
15. Flera stora korgar för utflykterna, gärna av Unica-typ. Termosar för utflykterna, sjukdomsfall m.m.

Källviks Brunn, utevärdinnans dagbok

Pamflett som gästerna fick på 50-talet

<p>Brunnspaviljongen - Brunnspaviljongen inrymmer bl.a. en stor samlingsaal, där dans och andra former av underhållning ordnas. I övre våningen är särskilda sällskeptum inrymda.</p> <p>Sällskaps- spel - Tennisbana av god klass finnes. Tennisrackets tillhandahålles å husmorsexpeditionen. Vidare finns badminton, bordtennis, krocket m.m., som får disponeras efter tillsägelse.</p> <p>Friluftsbad - Utöver de badplatser, som äro belägna i anslutning till Källviks Brunn, ligger vid Hallmare, ca 3 km sydost Källviks Brunn, en utmärkt badplats disponibel för våra gäster. Utevärdinnan lämnar anvisning.</p> <p>Bastubad - Nybyggd bastu står till gästernas förfogande. Biljetter säljas i postexpeditionen.</p> <p>Fiske - Fiskekort för nyttjande av Källviks Brunns fiskevatten tillhandahålles av utevärdinnan.</p> <p>Båtar - Roddbåtar kan få disponeras efter hänvändelse till husmorsexpeditionen eller utevärdinnan.</p>	<p><i>Välkommen till</i></p>  <p>KÄLLVIKS BRUNN</p> <hr/> <p>Till Eder vägledning följer här några praktiska anvisningar</p>
---	--

<p><i>Vart skall jag vända mig?</i></p> <p>Husmor på Källviks Brunn, fru Nora Stenhammar, har sin expedition i Restaurangbyggnaden. Hon omhänderhar lokalfrågor, rumsfrågor, måltider m.m. Man träffar henne säkrast kl 9-12 och 16-18.</p> <p>Utevärdinnan svarar för förströelsesdetaljen, såsom utflykter, samkväm och andra arrangemang. Hon träffas på postexpeditionen kl 9.30-10 och 17-17.30.</p> <p>Om Ni vill vara ledig eller själv ej har tillfälle se till Edra barn, kan Ni för kortare stunder lämna dem till barnsköterskan. Hon kan sökas i Tallslättsvillan.</p> <p>Närmaste läkare träffas i Gamleby, tel Gamleby 182.</p> <p>Distriktssköterska finnes i Loftahammar, tel Loftahammar 118. Mottagning kl 9-10.</p>	<p>Måltider - Alla måltider serveras i restaurangen med sammanslagen frukost och lunch kl 10-12 och middag kl 18-18.30. Kl 19.30-21 serveras kaffe eller the.</p> <p>Post - Källviks Brunn har egen poststation belägen i Brunnspaviljongen. Öppet vardagar 10.45-11.45, 14.45-17.15. Söndagar stängt.</p> <p>Telefon - Rikstelefon finnes i Restaurangbyggnaden och är öppen hela dygnet.</p> <p>Kiosken - Tidningar, tobak, choklad, läskedrycker, glass, film etc tillhandahålles i Kiosken, som är öppen kl 10.30-12, 15-17.30 och 18-21.</p> <p>Båtförbindelse - Båtförbindelse med Västervik finnes med avgång från Källvik måndagar och lördagar 8.10 och onsdagar kl 9.10. Återresa från Västervik kl 16.00.</p>
--	---

Källviks Brunn, utevärdinnans dagbok

Där fanns också en karta

